

30β. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

1. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η αυτοκρατορία της Νίκαιας	Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας	Το δεσποτάτο της Ηπείρου	Το δεσποτάτο του Μιστρά
Η ίδρυσή της	Η ίδρυσή της	Η ίδρυσή του	Η ίδρυσή του
Η ανάκτηση της Πόλης	Η διάρκειά της	Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης	Ο Πλήθων

2. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Μετά την πτώση της Πόλης στα χέρια των Φράγκων, ιδρύθηκαν τέσσερα ελληνικά κράτη.

Η αυτοκρατορία της Νίκαιας

- Την αυτοκρατορία της Νίκαιας την ίδρυσε στη Μικρά Ασία ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας Θεόδωρος Λάσκαρης, ως συνέχεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Έμβλημά της ο δικέφαλος αετός.
- Ο ίδιος και οι διάδοχοί του αγωνίστηκαν κατά των Τούρκων και των Φράγκων.
- Η ιστορία της αυτοκρατορίας της Νίκαιας είναι η «ιστορία της Πόλης χωρίς την Πόλη».

Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

- ☺ Την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας την ίδρυσαν οι Κομνηνοί.
- ☺ Επειδή ήταν μακριά, δε συνεργάστηκε με τα άλλα ελληνικά κράτη.
- ☺ Οι ηγέτες της αγωνίστηκαν με τους πολλούς γειτονικούς εχθρικούς λαούς και την κράτησαν για 257 χρόνια.
- ☺ Τα χρόνια αυτά αλλά και τα χρόνια της Τουρκοκρατίας η πρωτεύουσά της Τραπεζούντα ήταν το κέντρο του χριστιανικού Ελληνισμού του Πόντου.
- ☺ Εκεί βρίσκονται οι ρίζες του ποντιακού ελληνισμού.
- ☺ Οι σημερινές ποντιακές παραδόσεις, οι χοροί και τα τραγούδια σ'αυτήν αναφέρονται.

Το Δεσποτάτο της Ηπείρου

- ☞ Το Δεσποτάτο της Ηπείρου το ίδρυσε ο Μιχαήλ Α΄ ο Άγγελος, με πρωτεύουσα την Άρτα.
- ☞ Το δεσποτάτο επεκτάθηκε στη δυτική Ελλάδα και στη Μακεδονία. Κατόρθωσε να απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη, την οποία και κράτησε για 20 χρόνια.

Το Δεσποτάτο του Μιστρά

- ✓ Το δεσποτάτο της Ηπείρου το ίδρυσαν οι Παλαιολόγοι κοντά στη Σπάρτη, με τα λίγα φρούρια που αφαίρεσαν από τους Φράγκους.
- ✓ Σιγά-σιγά επεκτάθηκε ως τον Ισθμό της Κορίνθου.
- ✓ Το δεσποτάτο γνώρισε μεγάλη πολιτιστική ακμή.
- ✓ Σ'αυτό έζησε και δίδαξε ο σοφός Γεώργιος-Πλήθων Γεμιστός, σ'αυτό στέφθηκε και ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
- ✓ Πολλά ερείπια εκκλησιών και παλατιών σώζονται και σήμερα στο Μιστρά.

